

Hvad arbejder afdelingsstyrelsen(AS) blandt andet med for tiden?

Ved AS-mødet i august har man ofte en længere drøftelse af et kristent, opbyggeligt emne. Her drøftede man "Åndelig leder – anno 2019".

Til grund for drøftelsen havde man blandt andet læst en artikel af C. O. Rosenius: "Det åndelige præsteskab", som blandt andet siger: "I lighed med det levitiske præstedømme hører også til det åndelige tre ting:

- 1) at lære, dvs. tugte, trøste, formane.
- 2) at bede for folket.
- 3) at ofre, nemlig sig selv, sit hele liv, og dermed være andre til eksempel.

Afdelingsmøde



Mandag den 4. november er der afdelingsmøde i Skjern kl. 19.00.

Alle, der er medlem i en lokal LM-kreds eller frimenighed, er velkommen!

Se dagsorden på lm-vestjylland.dk

Ved afdelingsmødet sætter vi igen fokus på LM og LMU med emnet: "LMU'erne er de på vej til LM?" Der vil være 3 forskellige oplæg. Vi håber, at I også vil invitere nogle af jeres LMU'ere med til dette afdelingsmøde, så vi sammen kan blive klogere på – og finde ny inspiration til – dette emne!

Vi drøfter de arbejdsgræne, vi er fælles om, og som kun består, så længe vi står sammen om det!

De to skriftlige beretninger fra plejehjemmene kan være nok en anledning til at minde om præsentationsvideoerne: https://www.youtube.com/watch?v=63w9iWlh1_E

Giv eventuelt en ung et hint!



Bibelcamping og lejre

Bibeltimer og prædikener fra dette års bibelcamping kan nu høres eller genhøres på youtube.com. Skriv "Virksund bibelcamping 2019".



Ny ansættelse



Den 1. september begyndte Helga Rosing i arbejdet med evangeliseringsopgaver blandt grønlandere i Danmark. Det bliver i samarbejde med Søren Eriksen. Desuden skal Helga hjælpe på Café Kilden i Herning og i børneklubben i Herning, hvorfor hun også har bosat sig i Herning.

Helga er 37 år, har læst en bachelor i teologi og religion på universitetet i Grønland. "Bagefter læste jeg en kandidat i kultur- og samfundshistorie, fordi jeg tænkte, at det ville klæde mig bedre på til at leve Guds bud ud om at gøre alle mennesker til hans disciple", forklarer hun til Tro&Mission.

Hilsen fra afdelingsstyrelsen

v/ Thorkil Lundberg



Guds trone

Gud siger om sin Søn: "Din trone, Gud, står til evig tid"

(Sl 45,7 & Hebr 1,8)

Hvad er det for en trone?

Af Hebr. 4,16 forstår vi, at det er den nådetrone, hvor vi kan finde nåde og barmhjertighed. Denne nådetrone hedder Jesu kors. Jesus har på korset sonet alle vore synder, og denne gerning gælder for os ind for Guds trone i Himlen.

Jesu stedfortrædende gerning på korset er vores eneste redning, den dag vi skal stå for Guds domstol i himlen. Derfor holder syndere sig nær til Jesus og hans kors. For de har i evangeliet om Jesus fundet frelseren, som de altid kan komme til med deres synder og dér blive gjort retfærdig for Gud.

Om denne nådetrone hører vi, at den står til evig tid. På hele vor livsvandring er vi på sikker frelsesgrund, når vi er ved Jesu kors.

Jesus er al vor fred og glæde. Hos Jesus kan jeg hvile på min vandring her i verden på vej imod det himmelske hjem. Derfor kan ingen tale om Jesus og synge om dette frelsers navn, som den synder, der har fundet nåde ved Jesu kors.

