

LM og Tværkirkelighed
Kursusaften for bestyrelsesmedlemmer
i LM, Vestjylland d.23/1 2012

De schmalkaldiske Artikler del 3: ”Denne arvesynd er en så fuldstændig dyb og ond fordærvelse af naturen, at ingen fornuft kan erkende den, men den må tros ud fra Skriftens åbenbaring” (Martin Luther: *Troens Evangelium*, Credo Forlag 1994, side 379).

1. blive født på ny:

”Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige” (Joh 3,3).
Vi blev ”født af Ånden” (3,6).

2. blive gjort levende:

”Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder” (Ef 2,1).

3. blive skabt på ny:

Paulus kalder denne dødeopvækkelse for ”en ny skabelse” (Gal 6,15), og han siger, at den, der tror på Jesus, er ”en ny skabning” (2 Kor 5,17).

Hans Adolph Brorson (1694-1764):

”Hvo vil med til Himmerige?

Kommer! Jesus råber nu.

Kommer, fattige og syge,

vender hjerte, sind og hu

fra den arme verden bort,

tiden er herefter kort,

her er mere at bestille

end med verdens lyst at spille!”

(Den Danske Salmebog 605,1).

”Det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes” (Hebr 9,27).

”Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige” (1 Kor 6,9-10).

”Kristus døde for vore synder efter skrifterne” (1 Kor 15,3).

”Det er ærefuldt for en kvinde at have langt hår” (1 Kor 11,15).

”Der er måske nogen, som har lyst til at strides om dette; men vi har ingen sådan skik, og Guds menigheder heller ikke” (1 Kor 11,16).

Noget er centralt i Bibelen, mens andet er mere perifert. Man kan beskrive den kristne tro og praksis ved hjælp af en cirkel:



A. I centrum har vi evangeliet om syndernes forladelse for Jesu skyld.

B. Lidt uden for centrum har vi en række spørgsmål som f.eks. læren om dåb og nadver, og lidt længere ude finder vi læren om nådegaverne og om kirkens embede.

C. Bevæger vi os endnu længere væk fra cirkelens midtpunkt, finder vi spørgsmålet om lydighed mod de verdslige myndigheder og læren om Antikrist.

D. Helt ude i cirkelens yderkreds finder vi spørgsmål om møde- og gudstjenesteformer og meget andet, der kan ændre sig fra tid til anden.

”Jeg formaner jer, brødre, til at holde øje med dem, der i modstrid med den lære, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem!” (Rom 16,17).

”Enhver, som går ud over Kristi lære og ikke bliver i den, har ikke Gud... Hvis nogen kommer til jer og ikke fører denne lære, så tag ikke imod ham i jeres hus, og byd ham ikke velkommen; for den, der byder ham velkommen, gør sig delagtig i hans onde gerninger” (2 Joh 9-11).

”Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom” (Jak 3,1).

Paulus siger om en ældste og en tilsynsmand: ”Han skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lære og at gendrive dem, der siger imod” (Tit 1,9).

Karakteristisk for vækkelsens liv er viljen til klarhed, eller som Paulus kalder det: ”kærlighed til sandheden” (2 Thess 2,10).

LM's kerneværdier:

- 1. Frit evangelium**
- 2. Troværdig Bibel**
- 3. Tydelig mission**
- 4. Nådegaver i funktion**

Calmeyergatelinjen (1920):

Bibeltro kristne må ikke ”inngå i frivillig samarbeid med den som har brutt med Bibelens autoritet” og ”innenfor det frivillige kristelige arbeid vil vi våke over at det som tillitsmenn og arbeidere kun velges folk som uforbeholdent stiller seg på Skriftens grunn etter vår kirkes bekjennelse” (Carl Fr. Wisløff: *Norsk Kirkehistorie*. Bind 3, Lutherstiftelsen 1971, s.238).

C.O. Rosenius:

**”På nåden i mit hjerte
jeg stolede en tid.
Men snart ved syndens smerte
jeg tabte freden blid...**

**Men Gud ske pris, som lærte
mig fejlen at forstå
og gav mig i min smerte
den grund at hvile på:
på nåden i Guds hjerte,
som Jesus frem har bragt,
da på sit kors med smerte
han dødens gru har smagt.”
(*Åndelige Sange og Salmer* nr.375 v.2-3)**