



Kære venner

Flere brugere

Vi oplever, at stadig flere opsøger Kilden. Inden for det sidste halve år har også **flere yngre søgt Kilden og oplevet en glæde ved at komme og være en del af fællesskabet**. Det sker også at kommunen er begyndt at henvise ensomme personer til Kilden. Sidst talte jeg med en ung person, som ikke ønskede at være en del af den drukkultur, som præger mange unge og derfor havde den persons bostøtte henvist til Kilden.



Det er dejligt, men vi oplever også at vi **bliver udfordret på kræfter og rammer**. Det er vigtigt, at hver bruger også bliver set og oplever sig velkommen. Heldigvis er mange i gruppen af faste brugere så vel-fungerende, at de kan snakke og være med til at inkludere nye i fællesskabet. Der er også dage, hvor der er knap så mange. De dage lærer vi også at sætte pris på særlig når vi oplever dagene med fuldt hus. **Vi glæder os så meget over de frivillige og deres indsats, men vi har fortsat brug for flere frivillige.**

Taknemlighed og gårdhaveprojekt

Vi har fået lavet vores gårdhave om, så den kan bruges af kørestolsbrugere. Vi er så taknemmelige over den indsats frivillige gav de dage det stod på, og glæder os over at det **indtil videre ikke har kostet Kilden en krone takket være frivillige, Ole Bækgaard, der var tovholder i projektet, JK-anlæg, Runi og Scan trapper, som alle givet materialer og/eller arbejdskraft som gave til Kilden.**

En af vores **nye faste brugere, Christine**, er uddannet læge, men har brækket ryggen i en ulykke og er nu kørestolsbruger. Hun er en af dem, der nu kan få glæde af vores nye gårdhave. *"Jeg er bare glad for at der er en terrasse, hvor jeg har mulighed for at komme ud. Mange steder oplever jeg at være begrænset pga. min kørestol, så det er så dejligt at I nu har valgt at lave terrassen om, så der nu bliver mulighed for at komme ud og få luft og nyde solen sammen med de andre. Tak for det. Det er så dejligt at benytte gårdhaven på lige fod med de andre, der ikke sidder i kørestol."*



Vi, der har fået lov til at lære Jesus at kende, ejer en rigdom, der ikke kan gøres op i kroner og ører. Vi får lov til at være på vej mod en herlighed, der snart skal blive virkelighed. Vi ved, hvad der venter på den anden side af døden, og intet er større, end at få lov til at være med til at **pege på Jesus, og bede ham skabe en hunger og tørst efter ham hos dem, der endnu ikke kender ham. Netop det er en af Kildens vigtigste funktioner, sammen med praktisk næstekærlighed og omsorg, og det giver så megen glæde og mening, at få lov til at være med i det arbejde. Vi mærker, at Gud også arbejder på Kilden, så tak for jeres fortsatte støtte og forbøn.**

Bedste hilsener fra Kilden *Søren Eriksen*

Billede 1 Aftensmad på Kilden. **Billede 2** Christine foran vores nyanlagte gårdhave.